

{datsopic id=176 align=left}Tiren Denizi'ndeki yorucu seyirden sonra Mallorca Adası'nın doğusundaki Porto Colom adlı doğal limana girdik. Ancak ertesi sabah üzerimize yeni bir kötü hava dalgası geldi. Rüzgâr bu sefer lodostan 8, sağnaklarda 9 kuvvetinde esmeye başladı.

{datsopic id=244 align=left}Girişinde etkileyici bir fener kulesi ve binasının bulunduğu limanın ağzı batıya açık. İçeriye çok ağır soluganlar giriyor. Demir yeri neredeyse açık denizden farksız hale geldi. Teknenin yalpasından kamaranın içinde ayakta durmak, yemek yapmak çok zor.

{datsopic id=184 align=left}Ekmeğimiz bitti. Kara sadece 200 metre ileride. Tekneden bakınca sahil boyunca uzanan kordondaki marketler, hatta kapısının üzerinde "Panaderia" yazan fırını görüyoruz. Ancak fırtınanın içeriye yolladığı solugan yüzünden botu indirip karaya çıkmak mümkün değil. Mecburen Sibel pasta tenceresinde ekmeği pişiriyor. Sanki açık denizde seyirdeyiz.

{datsopic id=53 align=left}Hava düzeline karaya çıktık. Colom yeşillikler içinde turistik bir kasaba. Bu mevsimde etrafta fazla bir hareket yok, sokaklar sakin. Ancak yazın kimbilir nasıldır. Kasabanın yegane sakinleri sahildeki rıhtım boyunca bağlı yerli kayıkları. Sessiz bir hüznle sahiplerinin gelmesini bekliyorlarmış gibi geldi bana.